



Tết trẻ Tây Hồ



Bác Hồ quan tâm đến thanh thiếu nhi. Ảnh: Sưu tầm từ mạng xã hội.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn quan tâm đến xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng. Theo Người, sự đoàn kết trong Đảng là cơ sở vững chắc để xây dựng sự đoàn kết trong nhân dân. Đảng đoàn kết, dân tộc đoàn kết và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân sẽ tạo nên sức mạnh để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, đi tới thắng lợi cuối cùng của cách mạng. Đoàn kết chính là sức mạnh của Đảng.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ

Chí Minh nêu lên những suy nghĩ tâm huyết và sâu xa của Người. Điều đầu tiên Bác nói về Đảng, Bác căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình”. Bác không phải chỉ căn dặn toàn Đảng giữ gìn sự đoàn kết, Bác cũng chỉ rõ cách thức, phương pháp để thực hiện đoàn kết trong Đảng, Bác nói nguyên lý đoàn kết: không thực hiện dân chủ thì không đoàn kết được, nhất là dân chủ trong Đảng.

Vấn đề mất đoàn kết luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh giải quyết một cách bao dung, nhẹ nhàng mà thấm thía. Đây vẫn sẽ là một bài học quý báu trong xử lý vấn đề mất đoàn kết trong Đảng đang diễn ra ở một số nơi hiện nay.

Và việc cần làm trước tiên sau giải phóng miền Nam, theo Người, là phải chỉnh đốn lại Đảng, “làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm

Đi chúc thiêng liêng của Bác Hồ

♦ ĐẶC THÀNH

phong cách Hồ Chí Minh

Hơn 50 năm qua (1969-2019), tuy Bác Hồ kính yêu của chúng ta đi xa nhưng đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc của Bác đã trở thành một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn dân tộc tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy, chúng ta cũng nhất định thắng lợi". Bởi vì, "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân".

Ôn lại từng câu, từng dòng, ta càng thấy, trước lúc đi xa, Người căn dặn tỉ mỉ không sót

một việc nào, đó là đối với phong trào cộng sản thế giới, Bác nhấn mạnh: "là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em! Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình. Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại".

Với đoàn viên thanh niên, Bác nêu rõ: "đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục *đạo đức cách mạng* cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".

Đối với nhân dân lao động, Người chỉ rằng: "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".

Bác dặn những công việc cần làm sau khi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi và cuối cùng là về việc riêng.

Đây là những dòng viết cảm động nhất trong Di chúc, thể hiện tấm gương đạo đức mẫu mực của một người suốt đời "hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này...

không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa". Mỗi câu, mỗi chữ ở đây đều toát lên phẩm chất, nhân cách của một con người vĩ đại mà khiêm nhường hết mực.

Ngay trong kháng chiến, Bác thể hiện rõ quyết tâm: dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

Di chúc Bác như lời non nước non đã hiệu triệu mọi người cùng sát cánh bên nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm đánh thắng Mỹ hoàn toàn. Sức mạnh của cả dân tộc đã được huy động cao độ vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chúng ta đã đánh bại kẻ thù xâm lược và tay sai cả về quân sự, chính trị và ngoại giao. Với thắng lợi rực rỡ mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của nước ta đã thành công, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, làm cho Tổ quốc độc lập, thống nhất và tạo điều kiện từng bước tiến lên theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi vĩ đại giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là thắng lợi của đường lối, phương



→ pháp cách mạng đúng đắn, thắng lợi của ý chí quyết tâm thực hiện bằng được lời hứa với Bác “đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Trong bản Di chúc của mình, Bác thường nhắc đến nhi đồng, mồ mả, Bác viết: “Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta”. Lời vĩnh biệt cuối cùng là “muôn vàn tình thân yêu” của Bác dành cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng.

Bác dành nhiều tình cảm, suy nghĩ và cả thời gian quý báu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, ngay cả đến khi sắp từ biệt thế giới này, Bác đã nhắc đến các cháu “Nhi đồng yêu quý của chúng ta” hai lần. Suốt một đời chăm lo những việc lớn của đất nước, Bác vẫn là người quan tâm hơn bất cứ ai đến việc chăm sóc con trẻ, đến việc trồng người. Tình yêu trẻ thơ của Bác là một tình cảm sâu sắc, rộng lớn xuất phát từ một chủ nghĩa nhân đạo cao cả với ý thức rõ rệt, các cháu sẽ là những người tiếp tục sự nghiệp của cha ông, những người trực tiếp xây dựng xã hội tương lai. Đặc biệt tình yêu đó, sự quan tâm đó còn bắt nguồn từ lý tưởng cao đẹp của Người: suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp vĩ đại là giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Quan điểm về bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em của Bác đã sớm trở thành một bộ phận của tư tưởng giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội văn minh, dân giàu, nước mạnh.

Bác kết thúc Di chúc của mình: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” - đây chính là chỉ thị cuối cùng, ước vọng tối cao của Bác trước lúc đi xa.

Có thể nói, trong suốt mấy cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong hòa bình xây dựng đã có hàng triệu tấm gương cán bộ, đảng viên và nhân dân đã hy sinh và bị thương tật trong chiến đấu, hàng chục triệu người không ngừng lập công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, với ý chí quyết chiến quyết thắng, quyết thực hiện bằng được mục tiêu của Đảng đề ra “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trên mặt trận chiến đấu mới với bao nhiêu cảm xúc, vẫn có hàng chục vạn người vẫn phải hy sinh thầm lặng nơi biên giới, hải đảo, ở vùng xa để dạy chữ, dạy cách làm ăn, chữa bệnh cho dân, để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Trong cơ chế thị trường, hàng chục triệu người phải lẩn lorra, bươn chải với cuộc sống, trong đó có nhiều người đã từng có công trong chiến đấu, bị thiệt thòi nhiều mặt, song không hề kêu ca, oán than, đòi hỏi đòi hỏi, trái với quyết tâm vượt khó vươn lên, nêu tấm gương sáng trong lao động sáng tạo. Song cũng không tránh được, trong điều kiện mới do không chịu thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, bị tác động của các luận điệu tuyên truyền phản động, bị cám dỗ bởi lối sống phong cách Tây nên một bộ phận không nhỏ cán

bộ bị thoái hóa biến chất, tham nhũng, xa dân, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây mất lòng tin trong nhân dân, gây tổn hại cho uy tín của Đảng và Nhà nước ta.

Mừng Xuân Canh Tý, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 tuổi và quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong nhiệm vụ công tác và đời sống hàng ngày, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện đúng Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, xóm ấp và gia đình; việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh... nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có đủ phẩm chất, đủ đức, đủ tài để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.●