

MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG TẠI NHÀ SÀN BÁC HỒ

• NGUYỄN VĂN CÔNG



Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng làm việc trên tầng 2 Nhà sàn. Ảnh: Tư liệu

Có một câu chuyện diễn ra cách đây đúng một năm tại Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Câu chuyện ấy là một kỷ niệm sâu sắc mà tôi muốn ghi lại đây để nói đến mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Myanmar được Bác Hồ gây dựng...

Vào giữa chiều ngày 15.1 năm ngoái, tôi nhận được cuộc điện thoại từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) trong đó cho biết, ông Bộ trưởng Khách sạn và Du lịch cùng Đoàn đại biểu Myanmar trước khi tham dự Hội nghị diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) tại Quảng Ninh, muốn được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nơi ở và làm việc của Người tại Phủ Chủ tịch.

Bên điện thoại còn cho hay, ông Bộ trưởng nhắc đi nhắc lại muốn được vào thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Đúng như lịch hẹn, ông U Ohn Maung, Bộ trưởng Khách sạn và Du lịch cùng đoàn đại biểu Myanmar có mặt tại Khu di tích Phủ Chủ tịch. Vừa dẫn đoàn tôi vừa giới thiệu về Tòa nhà Phủ Chủ tịch và mời ông U Ohn Maung và đoàn thăm Di tích Nhà 54, nơi gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 4 năm (1954-1958). Sau đó, mời ông và đoàn đến thăm Di tích Nhà sàn, công trình gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 11 năm cuối cùng của cuộc đời... Mỗi tài liệu, hiện vật nơi đây đã nói lên cuộc sống đời thường giản dị, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt có nhiều kỷ vật thể hiện tình cảm của bạn bè quốc tế tặng mà Người rất trân trọng giữ gìn.

Nhà sàn gọn gàng, mộc mạc, bình dị, tầng trên có hai phòng nhỏ diện tích mỗi phòng khoảng hơn 10m² với những tiện nghi sinh hoạt đơn giản: bàn ghế, giá sách, giường đơn, máy chũ, quat lá co... Đặc biệt là hàng trăm cuốn sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm các chủ đề chính trị, kinh tế, xã hội, lịch sử, văn học nghệ thuật được viết bằng

nhiều thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Hán, Nga, Latinh..., trong đó rất nhiều cuốn sách có bút tích của các tác giả kính tảng Người. Toàn bộ những hiện vật, tài liệu, sách báo, nhà di tích, cảnh quan không chỉ phản ánh tư tưởng lối lạc, tri thức uyên bác, thiên tài lãnh đạo của Người đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam, mà còn cho chúng ta tận thấy những phẩm chất cao quý của đạo đức Hồ Chí Minh. Một tấm gương hết lòng yêu thương và phục vụ lợi ích của nhân dân, đấu tranh không mệt mỏi cho danh dự, tự do và độc lập của Tổ quốc. Một trong những anh hùng của thời đại, của thế hệ chúng ta, Người là vị anh hùng dân tộc, đồng thời cũng là anh hùng của cuộc đấu tranh cho tự do và tiến bộ của toàn thể loài người...

Đến đây tôi giới thiệu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ Việt Nam - Myanmar, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Oung San đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam - Myanmar ngay từ những ngày đầu hai nước mới giành được độc lập. Miền Điện (nay gọi là Myanmar) là một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á có những quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Ngay sau khi Việt Nam độc lập, trong khi chưa xác lập được quan hệ ngoại giao chính thức với một quốc gia nào thì Miền Điện lại là quốc gia sớm tạo điều kiện cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thiết lập một cơ quan thông tin tại thủ đô của mình. Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, ngày 29.11.1954, Thủ tướng Miền Điện U Nu đã là nguyên thủ quốc gia thứ hai đến thăm Hà Nội (sau Thủ tướng Án Độ J.Nerhu). Trong lời chào mừng vị khách Miền Điện, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Trong những ngày kháng chiến gian khổ để giành lại độc lập, tự do, nhân dân Việt Nam được nhân dân Miền Điện thật thà đồng tình và ủng hộ".

Đáp lại tình cảm của bè bạn, từ ngày 13 đến ngày 17.2.1958 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Thủ đô Rangoon. Trong lễ đón tiếp, Tổng thống Miền Điện Uvin Môn đã nói: "Do phẩm cách đáng kính, tấm lòng cương trực và thái độ khiêm tốn của Chủ tịch, Ngài sẽ chinh phục lòng yêu của mọi người nhân dân Miền Điện. Cuộc viếng thăm của Ngài sẽ cung cấp thêm nữa tinh thần hữu nghị sẵn có giữa hai nước chúng ta". Ngày 17.2.1958, trước khi rời Thủ đô Miền Điện, sau Lễ ký kết Tuyên bố chung, Trường Đại học Rangoon đã tổ chức Lễ phong tặng học vị Bác sĩ Luật học danh dự của nhà trường.

Tại buổi Lễ, Hiệu trưởng của Trường bày tỏ: "Tất cả học sinh, nhân viên và giáo sư ở đây đều biết Hồ Chủ tịch là một nhà triết học, một chiến sĩ hòa bình, một lãnh tụ cách mạng. Người đã đấu tranh suốt đời cho tự do của các dân tộc bị áp bức... Đây là vị khách quý mà ngày hôm nay Trường Đại học Rangoon được hân hạnh đón tiếp. Nhưng trường đại học của chúng ta còn có vinh dự hơn nữa là được trao tặng Hồ Chủ tịch một vinh bằng cao nhất của trường này là vinh bằng Bác sĩ Luật học danh dự". Trong lời đáp từ, Bác Hồ bày tỏ niềm vinh dự "được tôn vinh tại một trung tâm văn hóa cổ truyền thống vang vang, yêu nước và anh dũng chống thực dân. Trường này đã đào tạo ra vị anh hùng Uông San và các nhà lãnh đạo Miền Điện... các bạn phải là những cán bộ tốt dem hết đức và tài của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Tại sân bay, trước khi rời đất nước Miền Điện, Bác chân thành nói với các vị lãnh đạo nước chủ nhà: "Ngày mai là Tết Âm lịch của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi sung sướng được mang về cho đồng bào chúng tôi món quà Tết rất quý báu là lời chúc hữu nghị thắm thiết của nhân dân Liên bang Miền Điện. Chắc chắn rằng đồng bào chúng tôi sẽ rất vui mừng phấn khởi".

Thay mặt Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tôi đã trao tặng ông U Ohn Maung, Bộ trưởng Khách sạn và Du lịch Myanmar tấm Huy hiệu và phù điêu Nhà sàn Bác Hồ cùng những ấn phẩm giới thiệu về nơi ở và làm việc của Người tại Phủ Chủ tịch cũng như hoạt động ngoại giao của Người từ năm 1954 đến năm 1969.

Một lần nữa ông U Ohn Maung, Bộ trưởng Khách sạn và Du lịch cùng đoàn đại biểu Myanmar cảm động trước những tình cảm mà Khu di tích đã dành cho ông và Đoàn. Hy vọng chuyến thăm này sẽ càng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Myanmar nói chung và trên lĩnh vực du lịch nói riêng, giúp ông U Ohn Maung và các thành viên trong đoàn hiểu biết thêm về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như hiểu rõ hơn về những tình cảm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. ■